

Rossum

Zoals uit de vorenstaande aktes is op te maken heeft **Maria van Ingen** nagenoeg haar leven doorgebracht in Rossum. Reden om de geschiedenis van Rossum in vogelvlucht te vermelden.

Rossum is een dorp dat zowel aan de Waaldijk als aan de Maasdijk ligt. En daarmee is het uniek in Nederland. Maar ook het Slot van Rossum, diverse koren, prachtige boerderijen en een rijke geschiedenis maken het tot een opvallend dorp.



Afbeelding 2. Rossum in 1599 b.-kerk c.-klooster (Leemans 1842).

In de twaalfde of dertiende eeuw zijn de doorgaande dijken langs de Maas en de Waal aangelegd. In de loop der tijden ontstond er aan de Maasdijk een bebouwingslint van boerderijen en andere woningen. Ook aan de oostkant, waar de Maasdijk en de Waaldijk bij elkaar komen, was de bebouwing vrijwel gesloten. Hier vond een belangrijk deel van de niet-agrarische bedrijvigheid plaats, zoals de korenmolen, de herberg, de smederij en het koetshuis. Vanaf de knik in de Waaldijk, waar vroeger de veerstoep van het veer naar Heesselt lag, is de Waaldijk onbebouwd. Dit houdt ongetwijfeld verband met het feit dat dit gebied tot de bezittingen van de heren van Rossum behoorde. De Van Rossems en de Van Randwijcks zullen bebouwing aan de Waaldijk hebben tegengegaan.



Op deze achttiende-eeuwse kaart is te zien dat de meeste mensen aan de Maasdijk woonden.



Een aanzienlijk deel van het woningbestand dateert van vóór de eeuwwisseling. De aanvankelijk nogal geïsoleerde ligging, alsmede het feit, dat de lager gelegen komgronden gedurende lange tijd slecht toegankelijk waren, hebben ertoe bijgedragen dat Rossum slecht en moeizaam kon ontwikkelen. Dit isolement heeft bovendien een sterke invloed gehad op de werkgelegenheid, van oudsher bestaande uit landbouw en steenbakkerijen. Tijdens de landbouwcrisis rond 1880 kwam plaatselijk in de Bommelerwaard de fruitteelt tot ontwikkeling, onder andere in Rossum. Aanvankelijk was ook de zalmvisvangst op de Maas en de Waal een belangrijke bron van inkomsten. Door de vervuiling van het rivierwater is hieraan echter geheel een eind gekomen.

Het geslacht van Rossum, dat vooral bekend werd door de illustere legeraanvoerder Maarten van Rossum, bewoonde een kasteel op de plaats van het huidige Slot van Rossum. De geschiedenis van het oude kasteel is niet helemaal duidelijk, maar zeker is dat het er in de 13e eeuw al stond. Na een brand in 1524 en totale verwoesting in 1599 bleef er niets dan een ruïne over. De puinhopen maakten in 1745 plaats voor een woonhuis van de rentmeester, wat op zijn beurt in 1850 weer moest wijken voor het huidige witte Slot. Baron van Randwijck, burgemeester van Rossum, vond dat hij het wel zelf kon ontwerpen.



Kasteel Rossum (17e eeuw)



Slot Rossum 2007

De watersnood, die de gehele Bommelerwaard overspoelde in het najaar van 1860 ging ook aan Rossum niet voorbij. Het noodlot wil dat na het hoge water de strenge winter kwam van 1860-1861; in korte tijd was het dorp met een dikke ijslaag bedekt. Toen het water verdwenen was, waren vele oude huizen er zo slecht aan toe, dat sloop de enige mogelijkheid was. Voor diegene die een huis was kwijtgeraakt, bouwde men andere in het buurtschap Rome. Omstreeks 1880 werd de Waaldijk verhoogd en de Kloosterdijk rond 1902. Het dorp Rossum was beslist geen groot dorp. De wegen waren verhard met grind en in het midden van klinkers voorzien paardenpad dat in de winter moeilijk begaanbaar was.