

Wamel en Dreumel

De geschiedenis van een andere dochter van **Johannes van Ingen** en **Elisabeth van de Wert, Geertrui** (geboren in 1787) en haar echtgenoot **Gerrit Hol** (1782) heeft zich kennelijk in twee gemeentes voltrokken, Wamel en Dreumel.



Wamel is een dorp in het Land van Maas en Waal in Gelderland. Het is een dijkdorp op de linkeroever van de Waal. Aan de overkant van deze rivier ligt Tiel.

De eerste vermelding van Wamel, toen Vamele (doorwaadbare plaats) geheten, dateert uit 893 n.Chr. wanneer de abdij Prüm een hof te Wamel bezit. In 1222 schreef Abt Cesarius van het klooster in Heisterbach een goederenregister over van de abdij van Prüm dat stamde uit het jaar 893. Het Prümer klooster bestond in elk geval al in 721, maar kan goed veel ouder zijn.

Vamele schijnt destijds een hof (curia) geweest te zijn, waar de abdij van Prüm twee hoeven bezat. Hoe groot of hoe klein het was of het al een echt dorpje was of een paar huizen met enkele bewoners, is niet bekend. Naast Wamel is ook Dreumel beschreven.

In de negende en tiende eeuw heeft Wamel zeer waarschijnlijk kunnen profiteren van het feit dat Tiel in die tijd een belangrijk handelscentrum was waar zelfs goederen uit Engeland werden verhandeld.

Toen Tiel in het jaar 1000 door de niets en niemand ontziende Noormannen geplunderd werd zal ook Wamel wel "En passant" bezocht zijn. In een oorkonde gedateerd 1129-1134 is voor het eerst sprake van een Wamelse kerk. Godfried, proost van Xanten, schenkt dan een talent namens de Wamelse kerk aan de aartsdiakonale kerk van Xanten. Een zekere Segestappus is in 1247 als priester in Wamel werkzaam. In 1226 wordt Wamel voor het eerst genoemd als zelfstandige parochie met een eigen parochiekerk.

Aanvankelijk was Wamel een belangrijke plaats in de regio. Er waren tenminste twee kasteeltjes en mogelijk zelfs drie. Er stonden twee kloosters en er was een grote kerk. Er was ook al heel vroeg een korenmolen. Bovendien was Wamel een van de weinige plaatsen waar het Gerecht bijeen kwam. Van vele processen zijn nog gegevens bewaard gebleven in het Rijksarchief in Arnhem.



De Lakenburg in de zeventiende eeuw. In de huidige Lakenburg zijn nog oude muurgedeelten aanwezig. Het is het enig overgebleven "kasteeltje". De huidige gracht is nog authentiek

Rond 1350 sloeg de pest genadeloos toe, meer dan een derde van de bevolking stierf. Oorlogen eisten ook vele slachtoffers. Vanaf 1350 tot 1399 woedde er een oorlog tussen de hertogen van Brabant en Gelderland. Zaltbommel en Tiel wisselden regelmatig van eigenaar en Wamel lag in de frontlinie. Een zware storm vernielde op 11 Januari 1558 het dak van de kerktoeren. De toren zelf is in het begin van de tachtigjarige oorlog afgebroken omdat ook toen weer Wamel in de frontlinie lag en de ene keer door de Spaanse en dan weer door de Staatse troepen bezet was.



Dreumel is eveneens een dorp in het Land van Maas en Waal in Gelderland. Het ligt aan de de Waal tussen de dorpen Wamel en Alphen. De eerste vermelding van Dreumel, toen Tremele geheten, dateert eveneens uit 893 n.Chr. wanneer de abdij Prüm een hof te Dreumel bezit. In de Prümer Urbar wordt Dreumel voor de eerste keer als "Tremele" vermeld.

In Tremele zijn 4 hoeven die een bepaald percentage van de opbrengst van hun gewassen dienen af te dragen aan het klooster in Prüm.

Het wapen van Dreumel is als gemeentewapen nog vrij jong. Men koos hiervoor het wapen van het geslacht Van de Poll, dat eertijds het huis 'De Poll' bij Dreumel bewoonde en welke familie gedurende lange tijd (van 1326 tot 1640) veel invloed op de geschiedenis van Dreumel heeft gehad. Het wapen draagt de keizerlijke dubbele adelaar. Het schild is uitgevoerd in goud, de adelaar in keel (rood) en deze is gewapend van azuur (blauw).

De heerlijkheid Dreumel is tot 1621 tweehurig geweest. In dat jaar trad namelijk Barbara Pieck in het huwelijk met Gerard van de Poll, zodat de heerlijkheid, die tot dan toe verdeeld was tussen deze twee geslachten, één geheel werd

Ook Dreumel ontkwam niet aan het water. In 1740; 1757; 1781; 1784; 1855;1876 en 1926 heerste er een watersnood waarbij veel bewoners uit Dreumel omkwamen.



Navolgende foto's, afkomstig van de website van Tremele.nl laten zien hoe een dorp eruit kan zien als het water heeft toegeslagen. De foto's hebben betrekking op de watersnoodramp in 1926.



Het water had een verwoestende werking op de aanwezige bebouwing



Landerijen stonden onder water.



Oogsten gingen verloren.